

Vraag het aan Morya



Onderneem stappen en overwin jezelf

“Als je met je verlangens bezig bent, dat je emotioneel bijvoorbeeld een bepaalde liefde zou willen ervaren, dan kan je dit ook vinden maar zie dat als een werk. Onderneem stappen om iemand te ontmoeten waar je die emotionele uitwisseling mee kan hebben. Dat is een werk. Durf dat ook zo te zien. Het is niet eenvoudig, want soms zitten mensen in een bepaald stramien, in een soort vooroordeel ten opzichte van zichzelf. Ze hebben een gedachte opgebouwd dat hun bestaan nu eenmaal zo is en ze denken: ‘dit kan ook niet anders.’ Ze zitten vast en dan is er soms de mogelijkheid niet om daaruit te komen.

Je moet zo evolueren dat je je verlangen zo laat groeien, dat je ziet dat dat een werk is en dat je van je gedachten kan afstappen en tot nieuwe ideeën kan komen. Dat je de openheid bereikt in jezelf, dat je in plaats van eenzaam te zijn, kan toelaten dat je deze ontmoeting hebt en dat je werkelijk iemand vindt. Dat je het dus ook werkelijk de moeite vindt om aan dat verlangen tegemoet te komen. Dit is heel bijzonder, dat je jezelf overwint, dat je je grenzen overwint en dat je je openstelt voor nieuwe werkelijkheden in je leven.

Dit is niet altijd gemakkelijk en gedachten kunnen op de duur heel beperkend zijn. Probeer de beperktheid van je gedachten los te laten en probeer in alle mogelijke richtingen te kijken. Probeer je te vormen zodat je een openheid hebt in je bestaan en dat je kan leren van alles en van iedereen, want dit is belangrijk.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 14: ‘Spelen met woorden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 326

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


